



11 medlemmers deltagelse i Hærvejsløbet - Flensborg – Viborg, 280 km.

I år var der 11 deltagere fra klubben, som kørte Hærvejsløbet - den lange version fra Flensborg til Viborg. En tur på i alt 280 km, primært af små veje op igennem Jylland.

Løbet er arrangeret af DGI og kan absolut anbefales. Det er veltilrettelagt, med gode depoter, flot afmærket. Færdselsreglerne skal selvfølgelig holdes, men ved de fleste kryds o.l. står der folk og holder trafikken tilbage. Masser af motorcyklister (marshalls) passer også på os.

Vejret kunne godt have været bedre – enkelte byer og ret køligt, med en del vestenvind.

Tror vi blev ledt igennem alle de små brostensveje, der findes i Jylland, nogen af dem var endda "toppede", som dem i Mariager. Samtidig var det lykkedes at finde alle de bakker, der var i nærheden af ruten, nogen af dem skiltet med længde og stigningsprocent. Iflg. DGI hjemmeside er der i alt 2.200 højdemeter på turen.

Der var 973 tilmeldte ryttere på den lange distance – ca. 800 fuldførte. Den hurtigste i 8 timer og 32 min. Den langsomste i 13 timer 47 min.

Vi blev placeret som nr. 370 – 380 i tiden 11 timer 43 min. Så det var en lang dag. Dog skal det siges at vi besøgte 5 depoter undervejs.

Her vil jeg lige berette om mine personlige strabadser.

Vi havde på forhånd besluttet at følges ad hele vejen. Det fik jeg gavn af. I øvrigt var der 3 gæve gutter fra Skamby på Fyn, som vi fulgtes med hele vejen, og kørte i mål med. Efter en rolig start gik det lidt for hurtigt for mig. Jeg var dum nok til at ligge som en af de bagerste, så jeg slap for føringer. Men med alle de sving og retningskift der var, skulle jeg hele tiden lukke små huller, og det trættede. Derfor blev jeg i store dele af turen pakket godt ind i læsiden (der var en del sidevind). Des længere vi bevægede os op igennem Jylland og bakkerne begyndte at komme, var der også andre, der blev trætte og fik samme "ordning" som jeg.

Synes i øvrigt at der var mange af deltagerne fra RCM, som var i utrolig god form og kunne deltage i føringsarbejdet. De er jo guld værd på sådan en lang tur.

Underlig nok fik jeg faktisk bedre og bedre ben, des tættere vi kom på målet. Så efter 200 km kunne jeg begynde at forlade "min trykke hule" og lægge mig lidt i vindsiden og endda deltage lidt i føringsarbejdet.

Det var en stor oplevelse af køre ind i Viborg, igennem gågaden, som var belagt med en rød løber. Der stod også mange mennesker inde i Viborg og gav os klapsalver og opråb.

For til slut af ankomme til målområdet og konstatere at det lykkedes at køre 282 km og komme i mål i samlet flok. Synes det er et godt billede på, hvad vi står for i Randers Cykelmotion.

Vil opfordre medlemmerne til at deltage i løbet i 2018. Der er også mulighed for at køre kortere versioner. Jeg synes i hvert tilfælde det var en stor oplevelse.

